

10ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας Βόλου
Έκτη Τάξη
Ιούνιος 2022




Τρίστιχα

Τα τριστιχα και τα τραγούδια, που παρουσιάζονται σε αυτό το βιβλίο, γράφτηκαν από τους μαθητές της Έκτης τάξης του 10^{ου} Δημ. Σχολ. Νέας Ιωνίας Βόλου, με διδάσκουσα την Σταυρίνα Λαμπαδάρη, για την γιορτή της λήξης του σχολικού έτους 2021-2022.

Το τραγούδι του αποχαιρετισμού μελοποιήθηκε από την μουσικό του σχολείου Σοφία Ξένου.

Τα έργα ζωγραφικής που συνοδεύουν τα ποιήματα είναι, κατά σειρά, των εξής ζωγράφων:

1. Van Gogh
2. Emil Nolde
3. Toni Demuro
4. Julian Merrow-Smith
5. Joris Hoefnagel
6. Γιώργος Ιακωβίδης
7. Σπύρος Βασιλείου
8. Δημήτρης Μανίνης
9. Φώτης Κόντογλου



Ήλιος λαμπρός
λουλούδια χρώματα
μια σαύρα στα χορτάρια

Άνεμος δυνατός
πάνω στον λόφο
άνθρωποι στις καλύβες

Πήγα στο πάρκο
είδα τα δέντρα
να μου μιλούν

Καλοκαίρι
τα πουλιά στα δέντρα
γιορτή κάνουν

Χρυσούλα Γιαβούρογλου

Δέσποινα Καπετοπούλου

Ο ήλιος ανατέλλει
καινούργια μέρα
Θεέ μου, ευχαριστώ!

Έπεσε η νύχτα
κοιτώ το παράθυρο
τα άστρα γελούν

Αστράφτει ο ουρανός
Βροχή
Μετά, το ουράνιο τόξο

Έξω φυσάει.
Τα φύλλα φτερουγίζουν
Σύννεφα τρέχουν στον ουρανό.



Ανιέλ Κότσι

Όμορφη άνοιξη
πουλιά και λουλούδια
Χαμογελούν

Ψηλά πετάει ο αετός
όλος ο ουρανός
δικός του

Τρέχουν τα μυρμήγκια
κουβαλούν τους σπόρους
στη φωλιά

Κρύες νύχτες
αναμμένο το τζάκι
η γάτα τεντώνεται



Στάθης Λάζος



Έξω η νύχτα
το φεγγάρι φωτίζει
οι άνθρωποι κοιμούνται

Ο ουρανός γαλανός
απέραντος και σοφός
μας αγκαλιάζει

Χαρούμενη μέρα
δος μου τα δώρα σου
είμαι όλος αγάπη

Σκοτεινός ουρανός
μεσάνυχτα
φεγγάρι παιχνίδι των παιδιών

Αιμιλία Μανωλάκη

Φεγγάρι στο δάσος
κουκουβάγιες στα δέντρα
εγώ ησυχάζω

Ουρανός σκοτεινός
το φεγγάρι φέγγει
η νυχτοπεταλούδα κοιμάται

Φθινόπωρο
τα πουλιά στις φωλιές τους
περπατώ στη βροχή

Βασιλιάς ο ήλιος
θάλασσα χρυσή
ακούω το πουλί



Μέσα στο δάσος
βρήκα τον καθρέφτη
για τα όνειρά σου

Ο ήλιος χάθηκε
σκοτεινός ουρανός
Το φεγγάρι βγήκε

Η άνοιξη γελάει
τα παιδιά με τα παιχνίδια τους
λουλουδίζει ο τόπος

Ψάχνω το τριφύλλι
κάτω από τον ήλιο
το βρήκα στη θάλασσα

Άγγελος Χρήστου

Έρχονται οι αναμνήσεις
Θεέ μου τι συγκινήσεις
πλημμυρίζουνε την καρδιά
φτερουγίζουνε σαν πουλιά

Πώς περάσαν τα χρόνια
πέταξαν σαν τα χελιδόνια
γράμματα και τραγούδια
της ζωής μου είν' τα λουλούδια

Λύπη και λωποδύτης
φάος και φαινότης
άναξ, άνασσα, φρέαρ
ύδωρ, δέλεαρ και έαρ

Σήμερα θα γελάμε
τη χαρά θα θυμάμαι
δεν είναι μέρα χωρισμού
μα γλυκού αποχαιρετισμού

Το τραγούδι του αποχαιρετισμού

Στίχοι: Σταυρίνα Λαμπαδάρη
Μουσική: Σοφία Ξένου



Ο Διευθυντής του Σχολείου Αναστάσιος Γούκος και ο Σύλλογος Διδασκόντων εύχονται στους μαθητές της Έκτης Τάξης, του σχολικού έτους 2021-2022, να περπατήσουν στους δρόμους του Καλού και να προοδεύσουν με φώτιση, δημιουργία, ομορφιά και όρεξη για ζωή.



Φ. Κ.

71 Ε Ζος 1428